

« De Heer draagt zorg voor het leven der
vromen ».
(Naar Ps. 37)

DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Marcel, Albert DE GEYTER

echtgenoot van Mevrouw

Anna PETRUS

geboren te Sint-Maria-Lierde,

op 29 oktober 1906 en er plots overleden

op 9 november 1985. Hij werd gezalfd met

de H. Olie « in extremis ».



De families DE GEYTER, PETRUS,

DE VOS en DE FREYNE,

danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw.

Druk. A. De Borre - Tel. (055) 42 20 91

Heer onze God, Gij alleen kent onze dagen,
en wij ervaren hoe broos een mensenleven is.
Nu de dagen van dit leven plots ten einde
zijn, vragen wij U dat Gij deze mens barm-
hartigheid zoudt betonen; dat hij onsterfelijk
gelukkig mag zijn bij U. Door Christus onze
Heer ».

Samen met zijn echtgenote is deze man
lange jaren door het leven gegaan, zorgend
voor elkaar, bekommerd en werkend voor
hun gezin, in de herfst van hun leven ge-
nietend van vreugde om kleinkinderen en
gelukkig om de genegenheid en de belang-
stelling van eigen kinderen.

Ook deze man kende zijn laatste levensdag
hier op aarde. Zijn dood brengt diepe rouw
in zijn familie die hem herdenkt als de goede
en meelevende echtgenoot, als de bezorgde
en hartelijk liefhebbende vader, als de blij
en geïnteresseerde grootvader, fier om wat
zijn kleinkinderen reeds waren en presteer-
den. De dood heeft deze man gebracht tot
de grote ontmoeting met God, Die hij in zijn
leven steeds de eerste plaats gegeven heeft,
want hij was een mens van diep geloof, die
bij de Heer toch wel menigmaal de bron
gevonden heeft van zijn vreugde en geluk.

« Heer, nu wij van deze mens afscheid
moeten nemen, na zoveel jaren liefdevol
samenzijn, danken wij, zijn naastbestaanden,
U omdat Gij ons deze echtgenoot, vader en
grootvader, zolang liet behouden. Wij danken
U, God, om al wat hij voor ons gedaan en
betekend heeft. Wij geloven dat U hem nu
wilt ontvangen in Uw heerlijkheid en dat
hij daar onsterfelijk bij U voortleeft ».