



Bid voor ons, Heilige Moeder van God, nu en in het uur van onzen dood.



ZALIG AANDENKEN AAN DE ZIEL

van Mijnheer

Louis, Jozef DE GEYTER,

weduwnaar van Mevrouw

Maria, Celina DOSSCHE.

Geboren te St Denijs-Boekel, de 4 januari 1881 en godvruchtig overleden te Sleidinge, de 5 september 1956.

Voorzien van de Genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Lid van de Bond van het H. Hart.

Oud-Strijder 1914-1918. — Groot oorlogsinvalied.

Voorzitter van de plaatselijke Oud-Strijdersbond.

Verermerkt met de Herinneringsmedaille, de Overwinningsmedaille, het Oorlogskruis met palm, het militair Ereteken van 2e klas. Officier in de orde van Leopold II en Ridder in de kroonorde.

Het Heilig Geloof leert dat God ons een aardse proeftijd heeft willen doen doormaken om niet helemaal onverdiend de hemelse Zaligheid in te gaan.

Hoofdzaak is het dus dat we God trouw dienen en zijn wetten eerbiedigen; in het zicht van de dood beseft elk voor zichzelf best wat het leven maar is en wat God betekent.

De trouw aan zijn geloofsovertuiging, de eerbied voor Kerk en Priesters, bewijst hoe de stempel der kristelijke opvoeding diep gegrift stond in het leven van deze diepbeurde overledene.

Hij diende zijn land in oorlogstijd maar kwam met een geknakte gezondheid naar huis terug. Het werd hem een kruis dat hij zou torsen tot aan het graf.

Nu is zijn ziel naar haar Schepper teruggekeerd, uit de kwellingen en smarten van dit aardse leven werd ze overgeplant naar de eeuwigheid waar ze rust en vrede hoopt te vinden.

Wij bidden U Heer, wil uw dienaar genadig zijn. Moge de beproevingen, die hij op aarde heeft gekend, hem ten goede komen bij uw rechterstoel. Laat hem toetreden tot het eeuwig Licht.

Mijn beminde kinderen, hebt dank voor uw genegenheid en zorgen, ik ga bij moeder, tot weldra.

Mijn zoon, gedenk uw vader aan het altaar van de Heer.

Familieleden en vrienden, bidt voor mijn zielerust.

R. I. P.

---



De kinderen DE GEYTER-DOSSCHE

BEDANKEN.

---

Uitg. A. Schietecatte, koster, St Blasius-Boekel.