

Geloofd zij Jezus-Christus ; Amen.



GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL

van de Heer

## KAMIEL DE GEYTER

Weduwnaar van Marie-Hortense **Van Der Eecken**,

geboren te Delftinge de 5 Juni 1868 en aldaar god-  
vruchtig overleden de 1 Mei 1953, voorzien van de  
HH. Sacramenten der Stervenden.

Lid van de Confrerie der Gelovige Zielen.

De duurzame afgestorvene was een voorbeeldige  
christen, een deugdzaam en naarstige vader die met  
de schoonste toewijding gewerkt en gezorgd heeft  
voor het geluk van zijn huisgezin. Onverpoosd heeft  
hij heel zijn leven gewerkt, en genoot nu in rust en  
vrede, midden de liefde der zijnen een gelukkige  
oude dag.

Hij zag zijn einde naderen met christelijke onder-  
werping en zo is hij heengegaan op de eerste dag  
van de schone Meimaand om het hemels rijk te be-  
ërven als beloning na een leven van stipte plichts-  
vervulling,

Wat is de dood een blijde gebeurtenis voor zulke  
christene ziel. 't Is de opgang uit de ellende van een  
tijdelijk bestaan naar het onuitsprekelijke geluk der  
hemels. 't Is het uitrusten in de eeuwige zaligheid na  
de last van dagelijkse arbeid en strijd.

Duurbare Familieleden, hebt dank om uwe gene-  
genheid en liefdevolle zorgen gedurende mijn leven.  
Bewaart mij in uw aandenken en vergeet mij niet in  
uwe gebeden. Tot weerziens in de hemel, waar ik  
hoop u allen eens weder te zien.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Uitg. G. De Croo, Koster, Delftinge.



De familiën DE GEYTER, VAN DER EECKEN, DE  
FREYNE en FELIX,

ZEER GEVOELIG VOOR DE BLIJKEN VAN DEEL-  
NEMING HUN BETOOND BIJ HET OVERLIJDEN  
VAN HUN TEERGELIEFDE AFGESTORVENE

DANKEN U.