



TOT VROOM AANDENKEN

van Mevrouw

Julia, Anna, Ghislena De Geyter

echtgenote van de Heer

Jules Van De Pontseele

geboren te Delftinge de 11 april 1904 en er godvruchtig overleden de 30 januari 1967, getrouwd door de HH. Sacramenten van de zieken.

*Wilt gij, als moeder benegaat,
ze nog met liefde lonen,
laat dan haar beeld bij raad en daad
u in de geest steeds wonen.* (P. Reypens)

Moeder leeft nog midden ons... ze ziet ons... ze bemint ons nog meer dan voorheen... ze bekommert verder om onze noden en stilt onze tranen.

Na een stil en rijkgevuuld leven, herhaaldelijk en zwaar beproefd, na een langdurige ziekte, is de duurzame overledene naar de Heer teruggekeerd. Wat de wereld haar niet heeft gegeven aan vreugde, blijvend geluk en rust, dat zal de hemel haar geven. «Het lijden, de beproevingen van dit aardse leven zijn niets vergeleken met de glorie die ons zal geopenbaard worden». (St.-Paulus)

Een stil en vredig huis heeft ze opgetrokken. Ze was er de ziel van: haar zorg en liefde omhulde alles. Ze was de steunende echtgenote, de goede, wijze moeder die haar leven gaf: in dragen, dienen, geven en offeren.

Heer, in moeder hebt gij ons veel gegeven. Haar vroegtijdig heengaan is ons een grote smart en leemte. Onze enige hoop is dat gij het leven niet wegneemt, maar nieuw maakt. Dit geloven wij op uw woord. We danken U omdat gij ons zo'n moeder gegeven hebt.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, ik dank u om uw liefde, eerbied, genegenheid en zorgen waarmee gij mij steeds omgeven hebt, vooral tijdens mijn ziekte. In uw gebed en uw kristelijk leven vindt ge de nodige kracht tot moed en troost, en de zekerheid dat we elkaar zullen weerzien in de Heer.

Beste broer, schoonbroers, schoonzusters, bloedverwanten en kennissen, blijft trouw aan het werk, de geest en het geloof van hen die u voorgingen. Blijft sterk in de onderlinge genegenheid en bidt veel voor uw overledenen.

In deze begrafenis hebt u de beste en doeltreffendste christelijke deelneming.

*Uw gebeden blijven een steun voor de
overledene, uw blijken van deelneming een
troost voor ons.*

Danken U oprecht:

*De families Van De Pontseele, De Geyter,
De Smet en Surdiacourt.*

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Delftinge.