



Moge de Vader in Zijn grote goedheid
opnemen de ziel van Mevrouw

IRMA DE GEYTER

echtgenote van de Heer

OMER SPITAELS

geboren te Delfinge op 11 februari 1902 en zacht in
de Heer ontslapen te Geraardsbergen op 22 september
1966, gesterkt door de H. Sacramenten van de zieken.

*Rust nu, moeder, rust in vrede,
gij die wandlend zijt van hier
voorwaarts en voorbijgetreden
onder Christi kruisbanier.* (G.G.)

Geboren in Gods liefde, kwam deze eenvoudige
vrouw op aarde om Hem alle dagen trouw te dienen.
Hierin was ze een vportreffelijke vrouw en hoogstaande
moeder.

Wat 'n zorg heeft ze gedragen en wat een werk heeft
ze verricht voor haar gezin! Rusteloos was ze bezig, de
handel vol naastigheid in eigen midden en vol goed-
heid voor de anderen. Haar beproevingen en de zware
pijnen hebben haar trouw aan het geloof gelouerd en
gesterkt.

Stil heeft ze alles geofferd zonder iets voor zichzelf op
te eisen. De Heer geve haar de eeuwige rust.

Dierbare echtgenoot, eenzaam valt de vroege avond.
Wees moedig. Het geluk in ons huis dient omgezet in
sterk betrouwen in gebed en hoop op weerzien. De
Heer alleen kan u deze troost en kracht geven tot eeu-
wige trouw.

Bemide kinderen en kleinkinderen, mijn zorg en mijn
trots, weest nu meer dan ooit voor vader wat ge voor ons
waard: onze troost en steun. Zó blijft ge onze éنية be-
trachting: alles schoon af te werken in uw leven. Bidt veel
en leeft zoals u door woord en voorbeeld werd voorge-
houden.

Bloedverwanten, geburen en kennissen, vaarwel en
beoefent verder de genegenheid door uw gebed.

H. Ursmarus, patroon van mijn parochie, bid voor mij
en voor heel de parochie, omdat de Missietijd een ge-
nadetijd zou zijn voor ieder gezin.

Wilt u christelijk delen in de rouw, blijft tot het einde
van deze H. Mis.

Hiervoor danken U de families SPITAELS,
DE GEYTER,
CHAVATTE,
LEROY.

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Delfinge.