

De uur der dood is onbekend opdat wij ten allen  
tijde zouden bereid zijn. H. Greg.



TER ZALIGER GEDACHTENIS  
van Mijnheer

## GILBERT EDGARD DE GEYTER

zoon van Mijnheer en Mevrouw

**Louis en Anna Maria Bomon**

geboren te Sint Antelinks, op 24 September 1923 en  
jammerlijk overleden in de mijnramp te Bois-le-Duc  
op 21 Juni 1952.

Ons leven hangt maar aan een draad ;  
Wie weet er, waar hij gaat of staat  
Wanneer de dood zal komen,  
Of hoe dat hem, bij nacht of dag  
Bij horenstoot of wapenslag  
Zijn zielken wordt ontnomen ?

De felste valt aler hij 't weet ;  
De mate die hem 't leven meet  
Weet niemand van te voren,  
Zo weest bereid en leert hiervan :  
't Geen mij vandaag behoort dat kan  
U morgen ook behoren.

Vaartwel, geliefde ouders en familie, u terugzien  
was mijn enigste verlangen ! Het mocht niet zijn.  
De Heer alleen richt ons lot. Dat Hij uw troost  
weze en uw sterkte. Ik dank u voor alles wat gij  
voor mij deedt. Bidt allen voor mij.

Bermhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust.  
300 dag, afl.

H. Barbara, Patrones der mijnwerkers, bid voor  
ons.

R. I. P.

Uitg. Hyp. De Croo, Steenhuize-Wijnhuize.

De familie DE GEYTER en BOMON.

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hen betoond bij het overlijden van hun  
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.