

« Alwie in Mij geloof, zal eeuwig leven ».

VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

GILBERT DE GEYTER

geboren te Erwetegem, op 23 november 1900
en overleden te St.-Maria-Lierde,
op 12 april 1983.



De families

DE GEYTER en SOLEME,

danken U voor uw gebed en uw blijken
van innig meevoelen.

Begraaf. Raoul, Markt, Brakel. ☎ (055) 42 24 49

Voor God ligt de grootheid van de mens niet in fortuin, niet in een rijkbetaalde loopbaan, niet in uiterlijk aanzien bij de mensen. Voor God is belangrijk wat de mens is in zijn verhouding tot Hem en tot zijn medemensen. Hierin speelt dan ook de liefde een onvervangbare rol. Wie dan in het leven van iedere dag, ook in beproeving en tegenslagen, aan God de ereplaats blijft geven, ontmoet God in zijn medemensen met een berustende kalmte en een inwendige vrede, die rijkdom en aanzien niet kunnen aanbieden.

God van ontferming en genade, rijk aan barmhartigheid en trouw, wij bevelen U deze overledene aan. U hebt hem bij de dood aangenomen tot Uw zoon ; U hebt hem opgedragen op pad te gaan. Wil voor hem een Vader zijn die van verre uitzielt naar de komst van zijn kind en voor hem een eeuwig feestmaal aanricht. Moge Gilbert nu uit Jezus' mond het woord vernemen : « Komt gezegende van Mijn Vader ». Dat vragen wij U door Kristus onze Heer.

M + F