



VROOM AANDENKEN AAN  
DE HEER

**Gaston DE GEYTER**

echtgenoot van Anna VAN RO

geboren te Deftinge op 27 april 1915 en  
thuis overleden op 5 januari 1996  
omringd door allen die hem liefhadden  
en begeleid door de gebeden uit de  
dodenliturgie van de H. Kerk.

---

Anna VAN RO,  
De kinderen, kleinkinderen en achter-  
kleinkinderen,  
danken U.

De namis heeft plaats op 1 februari om 19 uur.

Sterven doe je niet ineens  
maar af en toe een beetje  
en alle beetje die je stierf,  
't is vreemd, maar die vergeet je.  
Het is je dikwijls zelfs ontgaan,  
je zegt ik ben wat moe,  
maar op 'n keer dan ben je aan  
je laatste beetje toe.

( *Toon Hermans* )

Liefste man, vader en grootvader jij was enig.  
Bedankt voor alles wat jij voor ons deed, jij  
zult in ons blijven voortleven : wij gunnen je  
rust en vrede.

Echtgenote, kinderen, kleinkinderen  
en achterkleinkinderen