

Dankbaar en liefdevol  
aandenken aan

†

DE HEER

## Freddy DE GEYTER

echtgenoot van Monique Roeland

geboren te St.-Maria-Oudenhove op  
21 februari 1947 en godvruchtig overleden  
te Zottegem op 20 oktober 1996  
gesterkt door het Sacrament der Zieken

Sterven hoort bij het broze menselijk bestaan  
en als iemand wordt weggenomen in de bloei  
van zijn leven, doet het zo'n pijn.

Freddy, papa, opa, is niet meer...

Je strijd is gestreden.... Veel te vroeg ben je  
uit ons leven heengegaan; wij hadden nog  
zoveel te doen en aan elkaar nog zoveel te  
zeggen.

Jij die er nu zo nodig was om ons nog met je  
veelzijdige handen te helpen en bij te staan,  
werd, acht maanden na het overlijden van

vader en grootvader Georges, naar uw  
Hemelse Vader teruggeroepen.

De vele wegen, die jij met je trucker door-  
kruiste, maakten deel uit van je levensvreug-  
de en je werk.

Je laatste levensdagen waren zwaar  
beproefd door ziekte, je hebt ze sterk gedra-  
gen want je wilde voor niemand tot last zijn.

Vaarwel Monique, Hilde, Chris, Luc, Mathias,  
familieleden en vrienden. Ik dank U allen die  
mij het leven aangenaam gemaakt hebben.  
Moge Uw gebed een verdere blijk van gene-  
genheid zijn en mogen wij in liefde voor altijd  
samen blijven.

De families DE GEYTER, ROELAND,  
RENARD EN D'HOMME

danken U voor de blijken van deelneming  
en gebed.

Namis op zaterdag 23 november 1996 in de  
St.-Lambertuskerk te Parike.

---

Drukkerij **SURDIACOURT** n.v. 9661 Parike (055) 42 34 70

Rouwl. b.v.b.a. **RAOUL** 9660 Brakel (055) 42 24 49