

O! Kruis van Jezus, in uw schaduw wil ik rusten
en hopen. Nav.



BIDT VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Franciscus DE GEYTER

echtgenoot van Mevrouw

OCTAVIE BEYENS

geboren te St. Martens-Lierde, de 4 October 1868
en overleden te Overboelare den 23 October 1949.
gesterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden.

De Heer beproefde mij als goud in het vuur, en
menigvuldige en lastige kwellingen liet hij mij
overkomen.

Zeggen wij in alle voorvallen: Here, indien het
met uw welbehagen overeenkomt, laat het zo ge-
schieden.

Ik heb de goede strijd gestreden, mijn loopbaan
geëindigd, mijn geloof bewaard; ik verwacht nu
met vertrouwen de kroon der gerechtigheid uit de
handen van de rechtvaardige Rechter.

Beminde echtgenote en familie, we werden op
c'ezze wereld gescheiden, mijn laatste woord is een
woord van dank voor al uw goede zorgen. Gedenkt
mij steeds in uw gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Drukkerij De Croo, Overboelare.

De familiën DE GEYTER,

BEYENS,

WELBEGEERDT,

DE VOS,

zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming hen betoond bij het
overlijden van hun dierbare afge-
storfene,

DANKEN U.