

GELOOFD ZIJ JEZUS CHRISTUS !

†  
BID VOOR DE ZIEL

van

**Mevrouw Elza DE GEYTER**

echtgenote van  
**Mijnheer Marcel VIDTS**

geboren te Delftinge den 13 September 1913 en na een kortstondige ziekte overleden te Geeraardsbergen den 20 Oogst 1947, voorzien van de HH. Sakramenten.

Lid van de Confrerie der Gelovige Zielen.

Van jongs af was deze duurzame afgestorvene Gods geboden indachtig en dat wij geroepen zijn tot de wet van den arbeid. Bidden en werken was hare leuze. Het gebed was haar troost en sterkte, maar zij had geen tijd om lange gebeden op te zeggen; zij was echtgenote en moeder, huishoudster, bedrijfsleidster en ziekenverpleegster. Alles deed zij met zorg en liefde, men zag de goedheid in haar ogen, de tevredenheid op haar aangezicht, de onverpoosde zorg in al haar handelingen.

Helaas haar heengaan laat velen die haar nodig hadden in 't verdriet. Een diepbedroefde echtgenoot, een klein kind, een zieke schoonzuster en een oude vader. Voor allen is het een ramp, een onherstelbaar verlies.

Ach God, waarom onttrekt gij ons die zo onmisbaar was? Geheim, diep geheim. Wij buitgen het hoofd vol eerbied en roepen uit: Het is geschied zoals het den Heer behaagd heeft. Job. I.

Duurbare echtgenoot, lief zoonkje, vader, broeder en gij allen mijne familieleden en vrienden, God roept mij, ik moet gaan. In den hemel blijft ik met u verbonden. Ik bid voor u allen. God trooste en versterke u. Blijft mij in uwe gebeden gedenken. Tot weerziens in den hemel.

MIJN JEZUS BARMHARTIGHEID.

300 oogen afl

Drukk. Van de Maele Geeraardsbergen

De familiën DE GEYTER, VIDTS, FAINGNAERT  
en VAN DE PONTSELE.

zeer gevoelig aan de genegene blijken  
van innige deelneming, betoond in hun  
pijnlijken rouw, maar vooral getroost  
door de vurige gebeden voor de  
dierbare afgestorvene

Mevrouw Elza DE GEYTER

danken U van harte.