

*Heer mijn God
laat mij thans rusten
in uw nabijheid.*



BLIJVEND AANDENKEN AAN

MEVROUW

Elvira DE GEYTER

echtgenote van de Heer Herman HENAU

Geboren te Delftinge op 11 oktober 1928
en overleden te Leuven, in het U.Z.
Gasthuisberg op 8 maart 1995.

De families:

DE GEYTER, HENAU,
DE NORRE en VAN WAESBERGE
danken U voor de blijken van
deelneming in hun rouw.

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

*'t Is goed in 't eigen hart te kijken
nog even voor het slapen gaan
of ik van dageraad tot avond
geen enkel hart heb pijn gedaan*

*of ik geen ogen heb doen schreien
geen weemoed op geen wezen lei
of ik aan liefdeloze mensen
een woordeke van liefde zei*

*en voel ik in het huis mijns harten
dat ik een droefenis genas
dat ik mijn armen heb gewonden
rondom een hoofd dat eenzaam was*

*dan voel ik op mijn lippen
die goedheid als een avondzoen
't is goed in 't eigen hart te kijken
en zo mijn ogen toe te doen.*

A. Nahon

Begraaf. Van den Driessche (054) 41 25 50