

Mijn vadertje, hij was rechtvaardigheid
Hij had de zware last op zich geladen
een eerlijk man te zijn
in woord en daad.
Hij had de goede liefde
tot de still' en ware dingen.

(M.G.)



DANKBAAR EN VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER Basiel DE GEYTER
weduwnaar van Mevrouw
Maria Anselma PERSOONS,

geboren te Schorisse op 26 juli 1902
en godvruchtig overleden in het
Onze-Lieve-Vrouwe-Ziekenhuis te Oudenaarde
op 17 juli 1985, gesterkt door het Sakrament van de zieken.

Lid van verscheidene kristelijke verenigingen.
50 jaar kerkbaljuw.

Prudent en Denise DE GEYTER - ERREGAT en kinderen,
Noël en Livine DHAENZE - DE GEYTER en kinderen,
Romain en Alfonsine TEIRLINCX - DE GEYTER
en kinderen,

De families DE GEYTER, PERSOONS,
DHAEYER, VANDENBERGE,

danken voor de blijken van genegenheid en deelneming.

Begr. Fun. D'Hondt, Dijkstraat-Lindestraat, Oudenaarde

Zoals het goud in de smeltoven wordt beproefd, heeft
de Heer deze overledene, Basiel, beproefd met vele we-
denwaardigheden.
Het overlijden van zijn dochter en kort nadien van zijn lie-
ve echtgenote heeft hem diepe wonden nagelaten.

Met tranen in de ogen voelde hij de leegte en het gemis
van hen die hij zo nodig had. Hij was bewust dat zijn taak
hier volbracht was.

Gelukkig mag hij terugblikken op een schoon en actief
leven.

Als gelovige kristen heeft hij de kerk lief gehad.
Eerst als akoliet misdienaar en later als baljuw heeft hij zeer
vele jaren aan de kerk zijn beste diensten bewezen.
Steeds was hij op tijd en op post en bewust van de taak
die hem was toegewezen. Hij was een figuur in de paro-
chie en in de kerk, die wij niet vlug zullen vergeten.

De Heer gaf hem een lange levensweg, soms lastig en
moelijk te begaan, toch heeft hij de goede strijd gestre-
den, de wedloop voleind en het geloof bewaard. Nu wacht
hem de heerlijkheid en geluk zijn geliefden weer te zien.

Samengebracht in dit afscheidsmoment bidden wij God
om zijn vrede en zijn liefde voor deze mens:
Heer, neem hem op in Uw Vaderhuis.

Mijn zeer geliefde kinderen, kleinkinderen en familiele-
den, ik heb U allen zeer veel te bedanken voor alles wat
u voor mij gedaan hebt. In de donkere wolken waart u de
zon en in mijn droefheid waart u de vreugde. Blijft mekaar
helpen en steunen, dit maakt het leven aangenaam en ver-
geet ons niet. Tot weerziens bij de Heer.

H. Maria, hulp der kristenen, bid voor ons.

Namis: op vrijdag 6 september 1985 om 19.00 uur.

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde