

Ik ben de Verrijzenis en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven en al wie leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven.



BIDDEN WE VOOR
DE HEER

Albert DE GEYTER

echtgenoot van Mevrouw
Henriette VAN REEPINGEN

geboren te Leeuwergerm op 5 augustus 1914
en na een pijnlijke ziekte overleden te Herzele
op 2 februari 1988,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.
Oud-strijder - Krijgsgevangene 1940-1945.
Vereremerkt met verschillende eretekens.
Lid van de Kristelijke Bond der Gepensioneerden.

Stil en langzaam hebben wij afscheid genomen.
Zijn verhaal zo menigmaal verteld en overwogen.
Met vele vragen hebben we hem begeleid en
getroost met diepe dankbaarheid. Met angst in
't hart zien we de eenzame toekomst tegemoet,
maar Gij draagt ons, Heer God.
Gij zijt Vader: dat begrijpen we niet met ons
verstand, maar beleven we door en door, nu we
een echte vader uit handen geven. Geef ons
woorden om te bidden, een hart om te troosten.
Leer ons weer geloven en danken, hoopvol, om
verder te zien in uw licht.
Albert was er niet op deze wereld om grote
dingen te doen, maar alles deed hij met liefde
en fierheid. Hij was trots op zijn werk, op alle
werk dat hij eens mocht verrichten in zijn

leven; werken was gelukkig maken; was men-
sen nabij zijn; werken was de stille gave van
zijn hart.

Hij was een teergeliefde en zachte echtgenoot
en vader, altijd tevreden en goed, met duizend
stille attenties. Vanzelfsprekend was alles,
waarmee hij zijn kleinkinderen kon gelukkig
maken.

Grote woorden waren hem vreemd, maar zijn
rustige blik straalde boekdelen van dankbaarheid
en genegenheid. Een eerlijke vriend was hij.
God, om zo'n mens kunnen we oprecht danken.
Moge hij in uw vriendschap ten volle leven.

Mijn geliefde echtgenote, afscheid nemen is wat
vreemd, maar houd moed en stap verder in stille
hoop, in de vriendschap van al onze geliefden.
Mijn goede kinderen, wij houden zo van elkaar.
Bewaar die trouw als een kostbare parel.

Mijn liefste kleinkinderen, mijn geluk en mijn
troost waart gij altijd. Geloof in de Heer, die
bron is van al die lieflijkheid.

Mijn familie, mijn vrienden en bureu, zo graag
was ik in uw midden. Dank de Heer om al die
blijde en warme herinneringen. Vaarwel.

Henriette VAN REEPINGEN,
Robert VAN DER SIJPT - DE GEYTER Nelly,
Willy MICHIELS(†) - DE GEYTER Laura,
Etienne VAN DELSEN - DE GEYTER Godelieve,
André BLONDEL - DE GEYTER Madeleine,
De kleinkinderen,

De families DE GEYTER, VAN REEPINGEN,
VERLIE en DE DECKER,

danken voor uw blijken van medeleven en
gebed.

begr. van den neste, herzele - druk. van boxstael