

Uw Wil geschiede op aarde als in de hemel !



DANKBARE HERINNERING AAN

MEVROUW

Odila DE GENDT

weduwe van de Heer
Frans VAN DEN STEEN

Geboren te Aalst op 2 oktober 1896 en zacht naar de Schepper teruggekeerd op 13 februari 1985.

De kerk sterkte haar met de H.H. Sakramenten.

Wat zijn ze schoon de Moeders van Vlaanderen ! Eenvoudig en blij, werkzaam en gedienschtig, hebben zij zich totaal ingezet voor huis en kerk. Zij rekenen op geen rijkdom, waren gelukkig met het dagelijks brood en met de gulle glimlach uit dankbare kinderoegen. Zij wisten dat God een vader is in de hemel, die zijn zegen spreidt over dorp en land en die ons opwacht voor het loon in de hemel : ons vaderhuis. Mooie jaren heeft deze bejaarde moeder gesleten in het huis van haar zoon, waar zij omringd van de kleinkinderen, een mooie levensavond tegemoet ging. Geduldig heeft zij de beproevingen van ouderdom en ziekte zien aankomen en aanvaard. Vol vertrouwen heeft zij haar leven in Gods handen neergelegd.

Beste kinderen, liefste kleinkinderen, hebt dank om de eerbied en genegenheid waarmede Gij mij verzorgd hebt. Samen zijn wij zo gelukkig geweest. God lone U daarvoor. Moge de Heer U allen zegenen. Een zaak vraag ik U nog : vergeet mij en de Overledenen niet en dat Gods' goedheid ons weer samenbrengt in het paradijs.

H. Moeder Gods bid voor ons !



Michel en Yvonne Van den Steen-Baeyens en kinderen,

De families

De Gendt, Van den Steen, Jacob en Gillis

**danken U voor de gebeden
en deelneming in de rouw.**