

*"Mijn kinderen, ik heb U al wat
ik geven kon gegeven,
mijn werkzaamheid dag en nacht,
mijn leven en ook mijn liefde".*

G. Gezelle.

Dit weze een uitnodiging
tot gebed en een
dankbare herinnering aan



MEVROUW

Maria-Gabriëlle DE GENDT

Weduwe van de Heer Jules STEENHOUDT

Geboren te Steenhuize-Wijnhuize op
4 maart 1908 en godvruchtig overleden in het
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis te Geraardsbergen
op 28 februari 1995, gesterkt door de
H. Sakramenten der zieken.

Getroost door uw aanwezigheid en gebed, danken

U van harte de families DE GENDT
STEENHOUDT
PAUWELS
BOCKSTAEL

Wij weten en geloven dat de Heer ons leidt en over
ons waakt. Bij hem weten wij ons geborgen. Wat de
Heer vraagt, is wel gevraagd, ook als het moeite
kost of pijn doet. Wat de Heer doet is wel gedaan;
wat hij bewaart is wel bewaard.

In deze eenvoudige woorden vinden wij heel de
levensovertuiging terug van onze dierbare moeder.
In volle bewustzijn, omringd door haar kinderen
mocht zij zachtjes naar haar Heer teruggaan.

Moeder was een gelukkige vrouw, fier op haar kin-
deren en kleinkinderen. Voor ons heeft zij alles
gegeven. In de avond van haar leven voelde zij zich
nooit eenzaam maar gelukkig in haar huis. Naaien
en handwerk was haar geliefkoosde bezigheid.
Haar diepste vreugde was de Heer in de
Communie thuis te mogen ontvangen.

Moeder, wij zullen U nooit vergeten in ons gebed,
onze liefde en dankbaarheid.