

De mens de zich in lijden en sterven over-
geeft aan de Wil Gods ontslaapt in vrede.
Dit aandenken weze U een aanmoediging

tot gebed voor de ziel van

DE HEER

PROSPER DE GELAS

echtgenoot van Mevrouw
IRMA LAUREYNS

geboren te Ophasselt op 11 september 1901
en schielijk overleden te Zottegem in de
St.-Elisabethkliniek, op 23 maart 1976.

Erkend door de Minister van Landsverdediging
als gewapende Weerstand
Medaille van de Weerstand
Herinneringsmedaille van de oorlog 1940-1945
met 2 gekruiste sabels
Medaille van de Oorlogvrijwilliger-Strijder
Gepensioneerd mijnwerker.

Gisteren was hij nog sterk en goed, vandaag
is hij niet meer: hoe diep is onze smart.

Wij wenen, Heer, en zonder klagen
Wij mogen U geen reden vragen.
Gij zijt oneindig goed en wijs
Uw wil geschiede. Hoor de bede.
Geef uw dienaar, Heer, de vrede,
En leid hem in uw Paradijs.

Vader, nu ge zo plots van ons zijt heen-
gegaan, nu voelen we des te dieper hoeveel
wij van U hielden. Hoe hard kan het leven
toch zijn en hoe ondoordringbaar de gehe-
men van Gods welwillende voorzienigheid.
Vader, wij hebben U altijd gekend als een-
voudige werker plichtsgetrouw, zijn gezin
heeft hij tesamen met zijn goede echtgenote
opgevoed; zijn kinderen gaf hij alles wat hij
geven kon. Hij was streng en rechtvaardig.

Dierbare echtgenote, beminde kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen heb dank
voor al uw genegenheid en goede zorgen;
bemin elkander gelijk ik U heb bemind en
vergeet mij vooral niet in uw gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De families DE GELAS, LAUREYNS,
VERNAENE en DE PRYCK,
danken voor de blijken van innige deel-
neming en uw gebeden.

Druk. J. De Clercq, St.-Marla-Oudenhove