

‡

Uitnodiging tot een gebed voor -
en vroom aandenken aan Mevrouw

Marie-Pharaïlde De Gelas

weduwe van de Heer

Cyriel Leroy

geboren te Deftinge op 14 juli 1879 en er rustig naar
het ander leven overgegaan op 2 februari 1968,
gesterkt door de genademiddelen.

Pharaïlde kreeg een lang en schoon kristelijk leven. De kinderen zijn bedroefd om haar heengaan, maar geloven dat ze reeds is opgenomen in de hemel waar ze overvloedige beloning heeft ontvangen.

Moeder was fier maar streng over hare zeven kinderen. Ze aanvaardde ze als een gave maar beschouwde hare taak als een hoogstaande roeping. Ze bleef haar leven lang de bezorgde vrouw die voorging in harde als schone dagen, ook anderen konden op haar rekenen. Zeer eenvoudig maar rechtgeaard liet ze zich leiden door haar schoon maar stevig geloof. Hare paternoster was hare toevlucht en steun in de drukke dagen van arbeid en lijden. Hare paternoster was hare vreugde om, in de dagen van vertroeteld worden door hare kinderen, haar schoon leven tot in hoge ouderdom af te werken. Toen alles versleten was, haar lichaam door zorg, werk en leven, hare paternoster van het voortdurend bidden, toen zei hare glimlach dat ze zeer gelukkig was en zonder pijn. Glimlachend wacht ze nu op de

eeuwige verrijzenis : ze was gelukkig op de wereld, ze is het nog meer in de hemel.

De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen zeggen hier geen vaarwel. Moeders lichtende voorbeeld blijft een rendez-vous om mekaar te ontmoeten in het gebed voor de ouders, en in het beloven van dat levensideaal dat ze heeft verwezentlijkt. Dankend en in eeuwig trouwe genegenheid zullen ze fier zijn zo'n mens te hebben gehad als stevige hoeksteen van een grote en schone familie. Ook de bloedverwanten, talrijke kennissen zullen samen met de Heer in dit gebed trouw blijven aan de jarenlange verkleefdheid.

Geeft nu allen het beste wat u geven kunt : een verzorgde Eucharistieviering ; enig bewijs van hoop en liefde.

Zeer gevoelig aan uw blijken van kristelijke deelneming in hun rouw, en om uw gebed bedanken u hierom

de kinderen,
de kleinkinderen,
de achterkleinkinderen,
de familie.

Uitg. O. Van Ruyskensveld, Deftinge