

†

De Heer is mijn licht en mijn heil,  
In hem heb ik mijn vertrouwen gesteld.

DIT WEZE U EEN VROME HERINNERING  
aan

MEVROUW

**Justine DE GELAS**

**Weduwe van de Heer  
Constant GERRY**

Geboren te Aspelare op 9 augustus 1894 en  
godvruchtig overleden te Ninove op 10 mei  
1974, voorzien van het H. Sakrament der  
zieken.

Moeders liefde is het schoonste aardse goed,  
een afgrond van goedheid en offer, een  
schatkamer vol rijkdom en weelde, een macht  
die anderen sterkt en wonderen bewerkt...  
en dan valt moeders hart zelf stil en wij  
wenen omdat wij moeder verloren hebben.

In stilte heeft zij de lasten en kruisjes van  
haar oude dag gedragen, God dankend voor  
dit zwaar maar schoon leven; en wanneer  
haar lichaamskrachten de uitputting nabij wa-  
ren, is de Heer komen aankloppen en haar  
bereid gevonden.

Beminde kinderen, die mij de avond van het  
leven zo zalig hebt gemaakt door uw grenze-  
loze toewijding en genegenheid, thans treurt  
gij om mijn heengaan. Ik begrijp het zo goed.  
Zoekt evenwel troost in het gebed.

Beste familieleden en vrienden, dank voor de  
verpozing die ik zo dikwijls bij u heb kun-  
nen genieten en blijft mij gedenken.

Dat de barmhartige Heer haar genadig zij.

De Families :

DE GELAS, GERRY, VAN DER HAEGEN  
en VAN DER HOEVEN,

**danken U voor de blijken van kristelijke  
deelneming in hun rouw.**

---

Druk. Van Der Meeren, Denderhoutem  
uitg. R. Haegeman, Nederhasselt