

† Dit aandenken nodigt u uit te bidden voor
mevrouw

Helena De Gelas

echtgenote van de heer

FLORENT VAN DER MIJNSBRUGGE

Ze werd geboren te Deftinge op 1 december 1902
en er stil in de Heer ontslapen op 10 juni 1973.
Gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken.

Lid van de H. Hartbond
Christen bond voor gepensioneerden en
Paroch. Vrouwengilde.

"Heer, Gij ziet het lijden als een loutering,
om dieper te gaan geloven, en zo zich persoon-
lijk in te zetten voor de verlossing van de
wereld. Anderen verliezen hun geloof omdat
alles duister wordt bij een lange lijdensnacht.
Gij hebt ons geleerd dat lijden dichterbij de
Vader brengt"

Helène heeft ook op nog zo relatief jonge
leeftijd met de vragen moeten worstelen :
"Waarom moet ik zo lijden? Waarom kan ik
nu niet ten volle in dienst staan van man en
groot gezin? Waarom een last zijn voor de
anderen"

"Haar groot geloof, Heer liet haar de zin van
de zware beproeving vatten, beleven en ver-
duldig dragen. Haar zachtheid en meelevende
goedheid, haar trouwe zorg voor de anderen,
alles gaf haar moed, rust en zelfs nog vreugde".
We kunnen niets anders dan danken voor het
schone voorbeeld van zulk een moeder, en haar
levensbeeld levendig in ons bewaren tot moed
en trouw ook bij de harde dagen.

Wat vooral treft, bij de terugblik op zo'n leven
dat is het rotsvast geloof dat al hare daden
belichtte, dat is haar onwankelbaar Godsver-
trouwen dat haar nooit in de steek liet, dat is
die voorbeeldige trouw met haar man om het

wel en het wee van de dag sterk te dragen.

"Heer, er zijn nog schone mensen die hun
leven rustig kunnen ordenen en zich zelf kunnen
vergeten, tot in het lijden, om voor elkaar en
voor de vele kinderen alles te zijn. We danken
u eeuwig voor dit lichtende voorbeeld en de
volle maat van haar geven".

De les uit zo'n leven is klaar : kinderen doen
zoals moeder : één in liefde, diepgelovig, en
werkzaamheid ; moeders kroon in de hemel, en
de rijkdom voor de kinderen.

"Moeder, we hebben uw leven begrepen.
Spreek voor ons ten beste, opdat uw voetstap-
pen drukken zouden. Wij kunnen u nooit verge-
ten, en blijven voor u bidden".

Bemide echtgenoot, ik dank u voor de grenzen-
loze liefde, waardoor ge mij gesteund hebt in
het gezin, en vooral tijdens mijn lang ziek-zijn.
Bij de Heer zult ge uw steun en uw toevlucht
zoeken, tot alles weer nieuw en eeuwig wordt.
Beste kinderen en kleinkinderen, mijn vreugde
en mijn kroon, innig dank ik u allen die me
zo liefdevol bejegend en getroost hebt. God
zegene en beware u allen in Zijn liefde en
trouw. Blijft vaders troost en steun en be-
waart onze levensstijl.

Beste broer, zusters, en vooral mijn zusters-
religieuzen, bloedverwanten en vele vrienden,
de dood breekt niets af maar bouwt op in
gebed en leven. Dank voor deze jarenlange
steun en onbeschrijfelijke hulp, bewijs van uw
begrijpende goedheid en christelijke gezindheid.

De families

DE GELAS en VAN DER MIJNSBRUGGE
danken u voor uw gebeden en blijken
van deelneming hun betoond in hun
rouw.

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Deftinge