

Geloofd zij Jezus-Christus !

†
BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

GASTON DE GELAS

echtgenoot van Mevrouw

MARIA VAN HAMME

geboren te Delftinge den 20 Oktober 1907 en aldaar
godvruchtig overleden den 24 Oktober 1946,
voorzien van de H.H. Sakramenten.

De betreurde afgestorvene was een man van groot geloof en onwankelbare Christene overtuiging. Hij was een liefhebbende echtgenoot en een wijze vader. Hij heeft voor zijn gezin gewerkt zoolang zijn zwakke krachten het hem toelieten. Met zijn woord en zijn voorbeeld heeft hij ook aan zijne kinderen eene christelijke overtuiging in geprent. Met vast hand geleidde hij ze in de deugd en vormde hun karakter.

Reeds lang was hij door eene ongeneesbare kwaal aangetast, maar toch bleef hij levenslustig en streefde met al zijne macht tegen de kwaal die hem ondermijnde.

God heeft zijn dagen geteld. Hij sterft nog in den bloet der jaren, maar met een rijken oogst van verdiensten voor den hemel.

Vaartwel duurzame echtgenote, lieve kinderen. Ik heb U zoo zeer bemind en het doet pijn nu te moeten scheiden. Maar eens komt toch de dag der heropstanding. Dan zullen wij elkander voor eeuwig weer vinden in den hemel.

Zoet Hart van Maria wees mijne zaligheid. 300 d. aft.

R I P.

De Familiën DE GELAS,
VAN HAMME,
DE VUYST,
VAN DEN BOSSCHE,

zeer gevoelig voor de blijken van kristene deelneming en gebeden bij het afsterven van hunnen teergeliefden echtgenoot, vader, zoon, schoonzoon, broeder, schoonbroeder, oom, grootoom en bloedverwant,

DANKEN U.

Drukkerij Pieraert, Geeraardsbergen