



In Gods liefde zal voor eeuwig rusten

DE HEER

Raymond DE GELAN

weduwnaar van Mevrouw

Zulma D'HOMME,

geboren te Zarlardingne op 24 oktober 1893
en godvruchtig overleden in het Stedelijk
Ziekenhuis te Geraardsbergen op 23 juli 1976,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Zoals wij hem altijd gezien en gekend hebben, zo is hij gestorven : met een stille vrede op het gelaat en ons Heer in zijn gemoed. Een brave man en een goede vader is van ons heengegaan. Op het laatst was zijn grootste voldoening zijn kinderen gelukkig te weten en met hun vooruitgang te leven.

Is het dan te verwonderen dat vele met eerbied zien naar die voor immer gesloten ogen ? Dan gaan onze blikken ook naar omhoog : God wij danken U voor die voortreffelijke man, die zorgzame vader en wij vragen U : moge hij nu in vrede rusten.

Mijn kinderen en kleinkinderen, door uw liefde en genegenheid hebt ge mijn lijden gelenigd. Daarom dank ik U. Bidt veel voor mij. Blijft kristen deugdzaam want daarin liggen het geluk en de ware vrede opgesloten.

ten. Mijn dierbare bloedverwanten en vrienden, gedenkt U mijner en tot het blijde weerzien.

Heer Jezus, geef zijn ziel de eeuwige rust.

De families DE GELAN, DEDYCKER,
D'HOMME, BASSELIER,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel