



**GEDACHTENIS AAN MEVROUW
Zoë DE GEETER**

weduwe van de Heer
Kamiel HAEGEMAN,

geboren te Sint-Maria-Lierde op 26 november 1899 en vroom overleden te Aalst op 7 juni 1973.

Zij werd gesterkt door de sacramenten der zieken en door de pauselijke zegen.

De mens wordt geboren om te sterven.

Zoals in de vervulling van elke verwachting reeds het einde ervan in besloten ligt, zo ligt in elk leven reeds de dood. De weg daartoe gaat over ziekte, lijden, verdriet, smart, ongeluk. Dit is nu eenmaal een mensenleven.

Nochtans moet de mens het lijden en alles wat hem naar de dood toetrekt, bestrijden met alle mogelijke middelen, maar het is hem niet gegeven het definitief te overwinnen.

Doch juist door een nuchter kristelijk geloof is hij in staat het blijvende lijden te dragen en zich innerlijk vrij te maken. Het lijden behoort tot het kristelijk bestaan-inspanning tussen toch-al en nog-niet. Hij die gelooft, hij die in geloof luistert naar het bevrijdende woord van Kristus' lijden en nieuwe leven, hij die de gekruisigde als zijn

Heer erkent en zich onder zijn heerschappij stelt, hij die derhalve in navolging van zijn Heer zijn eigen kruis iedere dag op zich neemt en het tot een beslissende macht in zijn wereldlijk bestaan laat wonen, die zal ook delen in Kristus' nieuwe leven. Zo wordt de mens van de zonde verlost en daardoor ook van de vergankelijkheid van zijn bestaan bevrijd. De mens krijgt een nieuw leven van God, dat de dood achter zich laat.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, wij zijn betrekkelijk lang bij elkaar gebleven en het leven heeft mij niet gespaard van lijden en verdriet. Ik dank U voor de troost die jullie waren voor mij, vooral sedert het wegvallen van mijn man. Ik dank U voor alles wat gij voor mij in mijn laatste levensjaren betekend hebt. Ik dank U voor de zorgen die gij aan mij besteed hebt, ik dank U omdat het leven goed is omdat gij er zijt.

Weest uw moeder en grootmoeder indachtig in uw gebeden en denkt er aan dat wij éénmaal terug zullen samen zijn, wanneer de Heer ons allen zal opnemen in zijn eeuwigheid.

De families DE GEETER, HAEGEMAN, VAN DAMME, VAN DEN ABEELE,
zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van deelneming in de rouw die hen treft.