

Het lange leven dat God hem bood,
zal herleven doorheen de dood...
Hij is voorgoed in God geborgen!



BID VOOR DE ZIEL VAN DE HEER

René COPPENS

weduwnaar van Mevrouw

Emma DE TEMMERMAN,

geboren te Zegelsem op 7 mei 1887 en kristelijk overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 27 oktober 1979, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Bij het feest van Allerheiligen en Allerzielen gedenken wij alle afgestorvenen. Wij lezen in het boek der wijsheid (3,1-3) « de zielen der rechtvaardigen zijn in Gods hand, geen boze kwelling zal hen treffen. Voor het oog der mensen leek het of zij stierven, maar ze zijn in vrede. Alleluia ».

De wereld en haar goederen zijn uit hun aard en zijn vergankelijk. Moge onze geest zich vooral in deze dagen vol smartelijk verlangen met intens heimwee, ons wenden naar het ware Vaderland en naar het eeuwig leven. Daar vinden wij veiligheid en geluk, onverliesbaar bezit, mateloos en eindeloos genieten in de aanschouwing Gods, in de volmaakte gemeenschap der heiligen. « Ons vaderland is in de hemel » (Phil. 3,20)

Na een zeer lang leven en een korte ziekte is de dierbare overledene langzaam uitgedoofd en vreedzaam gestorven om over te gaan naar het leven zonder einde. Gelukkig de mens die na een vroom en verdienstelijk leven in de Heer sterft.

Bij het heengaan van deze eenvoudige, voorbeeldige echtgenoot en vader, past geen bittere droefheid, maar een gevoel van fierheid en geluk om de schoonheid en de adel van zijn rijkgevoeld leven. Hij beleefde zijn godsdienstigheid eenvoudig en eerlijk. De hoge ouderdom, de levenservaring, de eenzaamheid en de berusting maakten hem rijp voor de eeuwigheid.

Mijn geliefde kinderen en kleinkind, wat zal ik U wedergeven voor zoveel liefdevolle zorgen en bekommernis om mij. Dit afscheid wordt voor mij een wederzien van uw moeder in het Vaderhuis, waar wij aan U denken en voor U bidden. God zegene en beware U allen.

Namis op zondag 11 november te 10 uur.

De families COPPENS, VANDER LINDEN,
DE TEMMERMAN, HUBO,

danken U oprecht voor uw blijken van kristelijke deelneming.

Uitg. S. Gijselincx, Opbrakel