

De tijd van lijden is voorbij, uwe smerten zijn voor altijd geëindigd: sta op, beminde ziel, ontvang de kroon welke de Heer u bereid heeft.



Ter zalige gedachtenis

VAN

Alexandrina D'Hayer

echtgenote van

MARINUS MAES

*geboren te Elst en aldaar godvruchtig overleden
den 8 November 1909, in den ouderdom van
90 jaren en 12 dagen.*

Lid vande Cof. eriën. van t'H. Hart en van t' H Sacrament.
Versterkt door de HH. Sacramenten.



Zij was eene vrouw van groot geloof, en wandelde voor Gods aanschijn in rechtveerdigheid, waarheid en oprechtheid des herten. De Heer heeft mij beproeft... in mijn lijden heb ik mij aan Zijnen goddelijken wil onderworpen en dat heeft mij getroost. Ja o goede God hetgeen ik leed is voorbij, maar hetgeen ik van U ga ontvangen zal eeuwig duren

Beminde echtgenoot, kinderen en kleinkinderen dat de Heer u vergelde voor de liefde die gij mij steeds hebt toegedragen. Geeft uwe herten aan de droefheid niet over. maar stelt al uw betrouwen op God; Hij zal u troosten; onze scheiding zal niet lang duren, in den Hemel zullen wij elkander wederzien.

Zoet Hert van Jesus wees onze liefde. 300 d. afl.

Akte van Geloof, Hoop en liefde. 7 j. 7 q.

R. I. P.

Druk. O. Van Nieuwenhove-Vanden Driessche Nederbrakel.