

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**Robertus CRUYPELINCK**

weduwnaar van Mevrouw

**PRUDENCE DE BOSSCHER**

geboren te Elst, den 25 October 1844 en aldaar  
overleden den 5 Februari 1922.

*Versterkt door de HH. Sacramenten.*

LID VAN DE CONFRERIE VAN HET H. HERT EN VAN  
HET GENOOTSCHAP VAN DEN H. FANCISCUS-XAVERIUS.



Deze man was eenvoudig, recht, godvreezend en  
van het kwaad afwijkend. Job. I. 1.

Beroem u niet over den dag van morgen, vermits  
gij niet weet wat hij u brengen zal. Prov. XXVII.

De dood komt niet op 't onverwachts voor den  
rechtvaardige.

De hooge jaren zijn een kroon van eer, welke  
op de wegen der gerechtigheid gevonden worden.

Alles is geschied zoals het den Heer beliefte;  
dat zijn heilige Naam gezegend zij. Job. I. 21.

Beminde Kinderen droogt uwe tranen af. Van uit  
den Hemel blijf ik u beminnen. Weest mij indachtig  
in uwe gebeden,

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.  
(300 d. afl.)

R.

I.

P.