

De rechtveerdige alleen sterft met gerustheid, want gelijk de dood het einde is van dit leven, zoo is zij ook de gelukkige stond waarop Jesus hem roept van de tranen tot de blijdschap des hemels.



## ZALIGE GEDACHTENIS

VAN DEN HEER

# DÉSIRÉ CROMBÉ,

*Candidaat in de heilkunde aan de Hoogeschool van Leuven;*

geboren te Marie-Audenhove  
den 15 November 1861 en aldaar godvruchtiglijk  
overleden den 2 Mei 1884,  
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.



God had Désiré geschonken een levendig geloof, eene teedere godvruchtigheid, een aangenaam karakter; de edele gevoelens van zijn hert, gepaard met eene bevallige gemeenzaamheid, deden hem de algemeene achting genieten. Al zijne medegezellen en Kennissen betreuren bitterlijk zijne dood en zijne nagedachtenis is in zegen.

Ik ben, zegde hij met eene stervende stem, Congreganist en kind van Maria, en ziet die goede Moeder verlaat mij niet in den laatsten oogenblik; zij verzekert mij eene gelukkige eeuwigheid. Ook heeft Désiré, zuiver van geweten, de dood zonder schrik of vrees zien naderen.

Vader en Moeder, Broeders en Zusters, gij weent omdat de vreugd uwer herten is uitgedoofd, maar troost u, onze scheiding zal niet langdurig zijn, wij zullen eens vereenigd zijn bij God, in de eeuwige vreugden des hemels, waar ik u allen verwacht.

Minnelijk Hert van Maria, wees mijne toevlucht.  
300 dagen afluat.

R. I. P.