

Onder de schaduw van het kruis wil ik rusten



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

Maurice COUSSERIER

Echtgenoot van Mevrouw

Eugenie PIETTERS

Geboren te St Goriks-Audenhove, den 19 Oktober 1896
en aldaar godvruchtig overleden den 16 November 1941,
gesterk door de troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk

Lid van de confrerie der H. Barbara

O groot geheim der dood, hoe leert gij ons
kennen wat wij op aarde zijn.

De wonde die gij ons toebrengt, o Heer, is
diep, doch wat ons troost, is dat Gij onze Vader
zijt. Heer, wie zal er in uw huis wonen? Wie
zal er den heilige berg beklimmen? Die zonder
zonden wandelt en de gerechtigheid oefent.

Zalig is de mensch die in zijn hert den alzien-
den God indachtig blijft, in Gods heerlijkheid
zal hij rust vinden. Open hem, o Heer, de deur
des levens, geef dat hij zich verheuge met de
heiligen in den Hemel.

Duurbare Echtgenoote, hebt dank voor uwe
goede zorgen. Leid onze kinderen op in eer en
deugd en vergeet mij niet in uwe gebeden. Dan
zal eens het eeuwig geluk ons wederom vereeni-
gen om nooit meer te scheiden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d afl.

Dr. R. ROELANDT, Koster, St Goriks-Audenhove