

Bewaar in uw hart het aandenken uwer moeder.
Eccles. 56.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marie-Melanie CORDONNIER

weduwe van Mijnheer

VENANTIUS WAUTERS

geboren te Munckzwalm, den 29 December 1856 en
godvruchtig overleden te Sint Denys-Boekel,
den 5 November 1944.

voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.

Zij was een ware huisvrouw naar den ouden stempel; diep geloovend, werkzaam, vol zorg voor haar talrijk gezin, eenvoudig in haar omgang, steeds genegen om dienst te bewijzen. Zij beminde God en zijn kerk en had groote achting voor zijn priesters.

Het gebed en de zorg voor de haren waren het dagelijksch brood harer ziel; in haar Geloof en haar Hoop vond zij sterkte, en in Liefde leefde zij voor God en de menschen.

Lieve moeder, uw dood vervult ons met droefheid, doch wij onderwerpen ons aan de schikkingen van de goddelijke Voorzienigheid, hoe pijnlijk zij ook wezen.

Waarde Schoonzoon en goede Dochter, ik dank u hartelijk om uw goede zorgen, gij hebt mij steeds geëerd en mijn ouden dag gelukkig gemaakt, daarom zal ik bij God voor uw welzijn bidden. De liefde, die ons op aarde vereenigde, zal nog grooter worden totdat wij in den schoot van God vereenigd zijn.

Beminde Kinderen en Kleinkinderen, God roept mij en ik geef gehoor aan zijn roepstem. Gedenkt de goede voorbeelden, die ik u altijd gaf, denkt veel aan moeder en steunt haar door uw gebeden. Ik zal bij God voor u bidden opdat zijn beschermende hand boven u zou zweven, opdat gij Hem getrouw zoudt dienen en later ook bij Hem zoudt worden opgenomen.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d. afl.

R.

I.

P.