

God zal aan eenieder loon naar werken geven.

Job. 34.



BID VOOR DE ZIEL

van

RENE CORDONIER

weduwnaar van

Irma HOEBEKE

geboren te St-Denys-Boekel den 21 Februari 1863
en na eene langdurige ziekte
godvreezend overleden te Elst den 9 April 1916
versterkt door de H. Sakramenten



Hij had bij eenieder eenen goeden naam, omdat hij God vreesde; en niemand sprak van hem eenig kwaad. Judith 8.

Gedurende zijne ziekte was hij een voorbeeld van verdueligheid, en zoohaast hij Gods wil erkende, zag hij met onderwerping het einde zijner levensbaan, en vol betrouwen op Gods barmhertigheid is hij gestorven, overtuigd dat de ellenden van dit leven de bloemen zijn, van de vruchten in het eeuwig leven te plukken.

Ps 7, Mach. II, H. Greg.

De Heer riep zijnen dienaar, en hij is gestorven, aan ons allen, als eene zalige gedachtenis, een voorbeeld nalatende van onderwerping en christelijke kloekmoedigheid in zijn lijden en zijne dood.

Beminde Kinderen, dank voor de goede zorgen waarmede gij mij omringd hebt gedurende mijne ziekte, ik ga ten hemel bij Moeder. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Barmhertige Jezus, geef Vader de eeuwige rust.

S.M. Hoorebeke, De Clippele-van Wymeersch