



ZALIG AANDENKEN

VAN

MARIE - EMILIE COPPENS

echtgenote van

ALFRED MANSSENS

geboren en christen gedoopt te
St-Blazius-Boekel den 22 Juni 1870 en
daar na langdurig en geduldig lijden
gesterkt door de HH.Sakramenten
omringd van haren echtgenoot en 9 kinderen
godvruchtig overleden den 9 Januari 1918

R. I. P.

Lieve Echtgenoot, lieve Kinderen, mijn ballingschap
is ten einde, God roept mij tot hem ik sterf maar mijne
liefde tot U sterft niet, ik zal u beminnen in den he-
mel gelijk ik u bemind heb op de aarde. Wat ik U
vraag is mij indachtig te blijven in uwe gebeden.

Man die beproefd word door ramp en door rouw
God mengt ook zoet bij het zuur van dit leven
Treurt gij met reden om 't sterven der vrouw
Troost vindt ge in 't kind u zoo talrijk gegeven.

Eendracht in 't leven maakt 't huishouden groot
Blijft g- Geloof en Gods wetten indachtig;
Weenende kleinen is moederke dood
Vaderke leeft nog en God is almachtig.

Gebod voor Moeder.

O God, die ons geboden hebt vader en moeder te
eeren, wees de ziel indachtig van onze moeder die zoo
veel voor ons gedaan heeft om uwentwille en geef dat
wij haar eens bij U in den hemel mogen wederzien.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d. afl.