

Wie in Mij leeft en gelooft, zal in eeuwigheid niet
sterven. (Ev. H. Joannes)



ZALIG AANDENKEN

aan Mijnheer

CYRIEL COPPENS

zoon van wijlen

FELIX en EMILIE DE RYCK

Erelid van de H. Hartbond.

geboren te Terjoden de 16 Dec. 1926 en plotseling
overleden te Mechelen de 12 Juni 1951, versterkt
door de genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Al die Cyriel kenden, waren dikwijls getroffen
door zijn goede luim en wonderbaar dynamisme,
door de eerlijkheid van zijn levenswandel en onder-
gingen de invloed van zijn rechtschapenheid.

Bij bloedverwanten en vrienden zal, na dit jammer-
lijk ongeluk, de gedachtenis steeds deze zijn van een
voorbeeldig kristelijke jongeling, een doorgoede
zoon en broeder, voorkomend en gedienschtig voor zijn
ambtgenoten, stipt in 't vervullen van de plicht.

Bemide Moeder, die mij zo bemind hebt en mij zo
bitter beweent, beste Broeders, Oom en Familieleden,
mijn onvoorzien heengaan brengt leed en droefheid
in uw leven, doch richt uw blikken ten hemel en ge-
zult de ellenden op aarde gemakkelijker en ver-
dienstelijker dragen. Beseft ook dat de weg langwaar
het leven leidt, ons brengen moet terug bij onze
duurbaren, in het huys des Vaders, waar noch leed
noch droefheid ingang vinden. Vaartwel, ik dank u
allen en gedenk u immer!

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

(300 d. afl.)
