

Wat vroeger, wat later, wij gaan allemaal,
Die zwak zijn als 't halmpje, die sterk zijn als staal.
G. GEZELLE.



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

OMER CASTELEYN

Echtgenoot van Mevrouw
IRMA BOCKSTAEI

geboren te Godveerdegem den 6 September 1881 en
schielijk overleden te Segelsem den 31 Mei 1938.

Gezalfd met de H. Olie.

Lid van het Xaverianen-Genootschap.



Het leven van dezen duurbaren afgestorvene blijft ons een voorbeeld van christene deugd en plichtvervulling. Iederen dag was hij even ijverig en blijmoedig in zijn vaderlijke bezorgdheid. Minzaam in zijnen omgang had hij voor ieder een goed woord en bewees eenieder gaarne dienst. Daarom valt zijn afsterven zoo pijnlijk en blijft zijn aandenken in zegening.

In volle levenskracht is hij neergeslagen, lijk een kloeke boom door stormgeweld wordt uitgerukt. Noch zorgen, noch gebeden konden zijn leven verlengen; maar zie, o Heer, Gij hebt het verwisseld met de onuitsprekelijke vreugde van Uw eeuwige woon. Wij onderwerpen ons aan Uw H. Wil zonder morren doch het hart verbrijzeld van droefheid, want zwaar is de slag welke op ons neerkomt.

Teerbeminde echtgenote, lieve kinderen en familie voorwerp mijner liefde, wilt niet weenen als dezen die het graf als eindpunt van alles beschouwen. Wij hebben geloofd en gehoopt en ons betrouwen zal niet beschaamd worden. Blijft getrouw; bemint elkander en in uwe gebeden denkt aan mij. Tot weerziens in den Hemel.

H. Hart van Jesus ik betrouw op U. 300 d. afl.

HIJ RUSTE IN VREDE.