

Gelukkig die, van kindsbeen af,  
Maria gansch haar harte gaf,  
en tot haar laatste stonden,  
bij haar en haren Zoon alleen,  
den troost in 's werelds droef geweest,  
gezocht heeft en gevonden!



Ter zalige gedachtenis van  
**Maria-Camilla CARYN**

dochter van

Frans en Renildis DE VLEESCHOUWER

geboren te Elst, den 26 September 1891 en aldaar  
na eene pijnlijke en langdurige ziekte in  
den Heer ontslapen, den 5 Juni 1913  
versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden

*Zij was lid der Congregatie van O.-L. Vrouw  
en der genootschappen van  
't H. Hert en van den Wekelijkschen Kruisweg.*

---

Voor haar was de dood verkieslijker dan eene  
aanhoudende ziekte, nochtans vroeg zij te lijden  
uit liefde tot Jesus.

O Jezus, zoo dikwijls hebt gij hare ziel gesterkt  
door uw Heilig Lichaam, wees haar nu genadig en  
schenk haar het eeuwig leven.

Haar deugdzaam leven stelde zij onder uwe  
bescherming, o H. Moeder Maria, daarom wees  
haar nu eene beschermster en voorspreekster.

Beminde Ouders, ik dank u voor al uwe zorgen,  
troost u, want nu ben ik voor altijd gelukkig bij  
Jesus; Lieve Broeder en Zuster weent niet over  
mij, maar weest den troost van vader en moeder en  
God zal u zegenen.

Barmhertige Jezus geef haar de eeuwige rust.

300 d. afl.