

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS!

AMEN.

†

Bid voor de ziel van

Mijnheer

FRANCIES CARYN

echtgenoot van Mevrouw

RENILDE DE VLEESCHOUWER

geboren te Rooborst,

den 22 Juni 1851 en godvruchtig overleden te

Segelsem, den 2 Januari 1918,

voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden.



Gelukkig hij die God voor helper heeft, die zijn betrouwen stelt op den Heer zinen God.

Ps. 145. V. 5.

Gelijk een vader zich ontfermt over zijne kinderen zoo ontfermt zich de Heer over hen die Hem vreezen.

Ps. 102 V. 13.

Hij was eenvoudig en oprecht, vreesde God en week af van het kwaad, ook was hij bemind van God en van de menschen en zijne gedachtenis is in zegen.

Job I. Eccl. XIV.

Vaartwel, beminde Echtgenoot! Vaartwel, beminde Kinderen! Troost u in den Heer, eert uwe moeder, bemint elkander, blijft in het goede volharden dan zal uwe hoop niet bedrogen wezen. Er gij, mijn brave JAN-BAPTIST, die hier afwezig zijt omdat de Vaderlandsche plicht u elders roept, gaarne zou ik u aan mijn sterfbed gezegend hebben, maar nu zegen ik u van verre. Van uit den Hemel zal ik Gods bescherming over u afsmeeken opdat gij eens bij uwe moeder en familie zoudt mogen terugkeeren.

Zoet Hert van Maria wees mijne zaligheid.

300 d. afl.