

De rechtvaardige sterft gerust, zijn dood is slechts een overgang tot een beter leven.

H. Bern.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

GUSTAAF CADRON

echtgenoot van Mevrouw

OCTAVIE VANKERCKHOVE

geboren te Sint-Denijs-Boekel, den 5 April 1873
en aldaar godvruchtig overleden
den 13 November 1948.

gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden

De mens weet niets van het einde zijns levens: hij wordt aangegrepen door een dag van ramp, die plotseling overkomt.

Wat zoete vertroosting voor een vader, in het uur der dood te mogen denken dat hij behoorlijk al zijn plichten heeft vervuld, en sterven mag, gesterkt door de troostmiddelen van den godsdienst, omringd van zijn kinderen, die hem allen evenzeer bewenen, omdat zij weten dat ze er allen gelijkelijk van bemind werden.

O dierbare Vader, bij uw sterfbed herdenken wij met dankbare liefde alles wat gij sedert zo lange jaren voor uw kinderen hebt gedaan, uwe voorbeelden en uwe onophoudende zorgen.

Mijn dierbare echtgenote en kinderen, ik sterf, maar van uit den hemel zal ik voort over u waken. Bemint elkander, dat mijn zegen over u blijve. Bidt veel voor mij, opdat God mij barmhertig weze.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 d. afl.)

R.

I.

P.