

Ik stierf, maar God verleende mij,
't geen God alleen kan geven,
van in den Hemel, eeuwig blij
en eeuwig lang te leven.

G. G. Zielged.)



Bid tot zielerust

van

Mejuffer JULIETTE BURGGRAEVE

dochter van

Mijnheer Karel en Mevrouw Elisa Limpens

geboren te Velzeke-Ruddershove, den 6 Februari 1909
en er godvruchtig overleden, den 1 Juni 1942,
versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden



Met vele godvreezende mocht zij meebidden: o
aarde, oord van ballingschap, ik aanvaard met een ge-
wilig hart, al het lijden dat God mij verzendt, een dag
zal komen, en vroeger dan ik wel denk, waarop ik u zal
mogen verlaten en opvliegen naar de eenige plaats die
ik vurig verlang, naar den Hemel.

De zon des levens is voor haar ondergegaan terwijl
het nog dag was, toch stierf zij gerust omdat haar ziel op
God betrouwde.

Hare regelmatige godsvrucht was de beste waarborg
harer deugdzamheid, ongeveinsd en recht van harte,
goed en dienstwillig maakte zij haar leven verdienstelijk.

Duurbare ouders en familie, zwaar en pijnlijk valt u
deze nieuwe beproeving, wilt echter om mijn heengaan
niet treuren, Gods wil staat boven alles, Hij kent en wilt
steeds 't goede voor ons, de ware en hoogste liefde ver-
heugt zich om het hoogste geluk. — Door mijne voor-
spraak zal ik u danken voor uwe genegenheid en uwe
zorgen, blijft gij mij ook in uwe gebeden indachtig.

Mijn God, ik dank U voor wat Gij geeft, voor wat Gij
ontneemt, Uw wil geschiede. (300 d. afl.)