

Heilig Hert van Jesus, Bescherm België! 300 d. a.

† Eervolle Gedachtenis van †
Jules - Emiel BREWAEYS,

zoon van

Hector en wijlen Mathilde Van Heddegem
geboren te Sottegem, den 24 Juni 1893, en aldaar
na eene langdurige ziekte, overleden den
7 November 1919, versterkt door de Heilige Sakra-
menten der stervenden.

JULES was een deugdzame jongeling, de troost en de steun zijner ouders, de vreugde zijner familie; zijn minzame en openhartige omgang deed hem lief hebben door zijn talrijke vrienden. - Zijn Vaderland lag hem nauw aan 't herte, en, nauwelijks had de snoode vijand zijn woord verbrekend zijn machtige legerbenden tegen ons klein maar dapper Vaderland gericht of vol moed, gesterkt door 't kruisken hem door zijn diepbedroefde ouders op't voorhoofd gedrukt, trok Jules ten veld.

Maar, Eilaas, weldra gewond was hij verplicht het gevecht te verlaten! Wie zal zeggen al wat hij heeft geleden, hoeveel slapelooze nachten hij heeft doorgebracht, hoe dacht hij dan aan zijne teergeliefde ouders, zusters en familieleden, aan zijn diepbeproefd Vaderland!

Eindelijk sloeg het blijde uur der verlossing. Jules kwam te midden der zijnen, maar zijn kloeke gezondheid was geknakt, ook de dood zijner moeder had hem diep en pijnlijk getroffen, nu heeft God zijn trouwe dienaar tot Hem geroepen, mocht het offer van zijn leven medewerken tot opbeuring van ons duurbaar Vaderland!

Beminde Vader, teergeliefde Zusters en Familieleden. Hebt dank voor uwe liefdevolle zorgen. Ik ben moeder gaan vervoegen. — Bidt veel voor ons. En gij mijne dappere makers van den Yzer, dankt God, omdat gij ongedeerd zijt teruggekeerd, en stuurt soms ook een gebed ten hemel voor de zielerust van uw vriend Jules.

Men bidde de 4 akten.