

Zalig de mens, die de raad der bozen niet volgt en
niet op de weg der zondaren staat

Ps. II.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

OMER BOUSARD

echtgenoot van Mevrouw

MARIA LEYMAN

geboren te St-Denijs-Boekel, den 4 Augustus 1883 en
godvruchtig overleden te Oudenaarde,
den 26 Augustus 1948

gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden

Niets is zoo zeker als de dood, maar niets is zo onzeker als het ogenblik en de manier waarop hij ons zal treffen daarom wezen wij immer de woorden van onzen Heer Jezus-Christus indachtig: Weest altijd bereid te sterven, want de Zoon des Mensen zal komen op het uur dat gij er u niet aan verwacht.

Gelukkig die onberispelijk zijn in hun wandel en leven volgens Gods wet. Gelukkig die op zijn vermaningen letten, Hem zoeken met geheel hun hart. Daarom heb ik uw geboden lief gehad boven goud en edel metaal: daarom heb ik mij naar uw bevelen gericht en tederen ongerechten weg verafschuwd.

Heer, Gij hadt ons deze vader gegeven voor ons heil en onze troost, Gij eist hem heden terug. Wij geven U hem zonder tegenspraak, maar het hart verbrijzeld van droefheid, dat uw wil geschiede op aarde gelijk in den hemel.

Duurbare echtgenote, kinderen en familie, vaartwel, bemint immer elkaar, ik dank u voor uw voortdurende genegenheid. Blijft mij indachtig vooral in uw gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 d. afl.).

R.

I.

P.

De familie dankt innig om uw blijken van deelneming en gebeden.