

Zalig zij, die in den Heer sterven, want zij zullen in eeuwigheid leven.



BID VOOR DE ZIEL  
van Mijnheer

Aloïs - Leopold BOUSARD

echtgenoot van Mevrouw  
Palmyre GEZELS

geboren te St-Denijs-Boekel, den 27 Maart 1876 en  
aldaar godvruchtig overleden, den 16 Juli 1947.

*gesterkt door de H. H. Sacramenten der Stervenden.*

**Hij was lid van den Bond van het H. Hart.**

Heer, ik heb ellendige dagen en droeve nachten beleefd, maar ze met vreugde des harten verdragen om uwentwille. In al mijn tijden herinnerde ik mij steeds de woorden van den Apostel: «Zalig deze die de beproefing verdraagt, want hij zal de kroon des eeuwigen levens ontvangen» H. Bern.

Hij was een man vol van geloof, eenvoudig, minzaam en zachtmoedig, al zijn wegen waren vreedzaam; bemind van God en van de menschen zal zijn gedachtenis in zegening blijven.

Mijn God ik doe gewillig het offer van mijn leven om U voor eeuwig te gaan beminnen in der Hemel.

Beminde Echtgenoot, Kinderen en Kleinkinderen, God roept mij en ik geef gehoor aan zijn roepstem. Gedenkt de goede voorbeelden, die ik u altijd gaf en volgt ze na. Ik dank u hartelijk om de onophoudende goede zorgen, welke gij mij met zooveel geduld en genegenheid hebt bezorgd; ik zal God bidden opdat zijn beschermende hand over u zou zweven, \*opdat gij Hem steeds getrouw zoudt dienen en later ook bij Hem zoudt worden opgenomen

H Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid 300 d. a.

R. I. P.

*De familiën Bousard en Gezels danken innig om uwe bliken van deelneming.*

Uitg. César De Vos, koster, St-Denijs-Boekel.