

Gelukkig zij die de wereld ontvluchtende, verdienen te rusten onder de vleugelen van den veiligen vrede in het klooster.

†  
TER ZALIGE GEDACHTENIS VAN

## Eerwaarde Zuster Marie Constance

in de wereld Mejuffer Eugenie Bosschem

geboren te Semmerzaeke den 16 Januari 1877, in 't klooster getreden der zusters van het H. Hart van Maria te Nederbrakel den 7 Juni 1898, gekleed den 3 Oogst 1898, geprofest den 26 Sept. 1899, godvruchtig in den Heer ontslapen te Machelen den 26 Dec. 1940, versterkt door de troostmidelen onzer Moeder de H. Kerk.

---

Het klooster is de school van de ware wijsheid, van de wijsheid Gods, door dewelke de kloosterlingen veiliger den weg des Hemels bewandelen. H. Antonius.

Men noemt de wereld eene zee ; maar het klooster is de veilige have. H. Ephrem.

Onze dierbare afgestorvene bracht hare beste kloosterjaren door, aan de opleiding van weeze kinderen, voor dewelke zij een ware moeder was ; en hare zachtmoedigheid en goedheid kennende, met dewelke zij de herten won harer lieve kleintjes, benoemden de oversten haar in het onderwijs, waarin zij, om haar trouwen langen dienst, eene decoratie verwierf. Met waarheid mocht zij zeggen :

Kalm en rustig vlood mijn leven  
Als een heldre dag voorbij ;  
Arme kinderen richting geven,  
Was een zoete plicht voor mij !

Ook door velen werd zij geprezen, zoodat hare gedachtenis niet gauw zal vergaan, en haren naam zal herhaald worden van gezin tot gezin. Eccl.

Dierbare bloedverwanten, erkentelijk om uwe blijvende genegenheid, zal ik voor den troon van het Goddelijk Lam U en uwe betrachtingen neerleggen, opdat de wensch dien ik u nog uitdrukte bij uw laatste bezoek moge verwezentlijkt worden. - Beminde oversten en medezusters, wij hebben te zamen gewerkt voor Gods eer ; en waren zoo gelukkig en tevreden ; nu, zijn we gescheiden tot op den gezegenden dag dat wij elkaar zullen weerzien in den Hemel Bid voor mij, ik bid voor u. R. I. P.

---

Drukk. A. Van Hee-Voet, Machelen.