

O goede en allerbarmhartigste Jezus aanzie mij hier voor uwe voeten nedergeknield. Ik bid en smeeK U uit het vurigste mijner ziel van in mijn hart levendige gevoelens van Geloof Hoop en Liefde te printen, alsook een waar leedwezen over mijne zonden, en het vast voornemen van mij te beteren, ter zelve tijd aanschouw ik in mijn eigen met diepe aandoening en, groote droefheid Uwe vijf wonden terwijl ik voor mijne oogen houd, o goede Jezus hetgeen U reeds de propheet David van U zelve deed zeggen:

Zij hebben mijne handen en voeten doorboord en al mijne beenderen geteld. [Ps. 21, v. 17 en 18.]

Volle aflat, mits de gewone voorwaarden, voordiegenen die dit gebed voor een beeld van den gekruisigden „Jezus zullen bidden met gevoelens van godsvrucht en leedwezen.



O Mijn Jezus, Barmhartigheid!

[100 dagen aflat.]