

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS ! AMEN.

A. † M.

Geboren te Grootenberge, de 22 October 1924 en
godvruchtig overleden te Aalst de 25 Juni 1949
Versterkt door de H.H. Sacramenten der Stervenden
en de Pauselijken Zegen.

Lid der Confrerie van O. L. Vr.
van Altijd Durenden Bijstand.



Gelijk een schitterende ster eensklaps uit den Hemel valt, zo ziet men soms 'smensen leven op een keer geeindigd. Ja. de mens denkt soms lang te leven en maakt plannen voor de toekomst, en opeens komt de dood en onverwachts wordt de ziel uit het lichaam gerukt. De duurzame overledene die zo spoedig in den bloei zijner jaren uit ons midden is weggerukt, was 'n waardige, werkzame jongen Zijn afsterven is 'n zware beproeving en een onherstelbaar verlies voor zijn Familie. Doch wie mag tot den Heer zeggen : Waarom handelt Gij zo ? met onderwerping zullen wij nederknielen en met de H. Man Job herhalen : God gaf, God nam, Zijn H. Naam weze gezegend. Niets is duurzaam van al wat sterfelijk is, het geluk dezer aarde verdwijnt op het ogenblik dat men denkt het te gaan genieten.

Duurbare Ouders, zo gelukkig waren wij te zamen. God heeft die liefdebanden gebroken. Zijn Heilige Wil geschiede. Voor korten tijd ben ik van U gescheiden om U eeuwig weer te zien hiernamaals. En gij beminde Broeders, Zusters en Bloedverwanten, blijft mij met onze duurzame Ouders indachtig in uwe dagelijkse gebeden.

H. Hart van Jesus, ik heb betrouwen op U.
Maria, hulp der christenen, b. v. o.