

Waakt, want gij weet noch dag noch uur, wanneer
de Heer u roepen zal. Math. XXV. 13:



BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

CELESTE BAUWENS

Echtgenoot van Mijnheer

Jan-Baptist De Vleeschauwer

geboren te Rooborst,

den 9 October 1873 en godvruchtig overleden
te Michelbeke, den 23 October 1917.

De dood verrast nooit dezen die wel geleefd hebben ; zij zijn altijd bereid en verwachten haar op alle stonden ; zij sterven gerust en de dood verlost hen van de ellenden dezer wereld om hen te geleiden in de vreugde des Heeren. H. Bern.

Deze brave moeder was getrouw aan de oefeningen van den godsdienst, geschikt in hare zeden, voorzichtig in haar gesprek, rechtzinnig in haren handel met den evenmensch, zachtmoedig van manieren, overgegeven aan Gods wil en verduuldig in het lijden ; zoo was zij aangenaam aan God en aan de menschen. Mach. 2.

Wij moeten ons aan Gods schikkingen onderwerpen, hoe pijnlijk het ook moge wezen, want God is oneindig wijs, en zijne liefde voor ons is onmeetbaar. H. Basiel.

Beminde Echtgenoot, vaarwel ! niet genoeg kan ik u bedanken voor uwe liefde en onophoudende zorgen ; dat de goede God u daarvoor zijn mildsten zegen verleene. Mocht ons kindeken, dat wij beiden zoo teeder beminden, uw troost zijn hier op aarde en ons beider kroon in den schoonen hemel !

Lieve Vader, Broeder en Zuster van uit het hemelsch Paradijs zal ik over u waken en zal voor u bidden. Tot wederziens.

H. Hert van Jezus, wees mijne liefde. 300 d. afl.

R. I. P.