

De dood is beter dan een bitter leven, en de
eeuwige rust beter dan eene aanhoudende
kwijning. *Ecc. XXX, 17*



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Rosalia DE RIDEAUX

weduwe van

Emile DE BOODT

*Geboren te Grooten-Bijgaerden, den
26 November 1867 en in den Heer ontslapen te
Dilbeek den 15 Februari 1917, voorzien van de
laatste HH. Sacramenten.*

Wij zijn reizigers op deze wereld, onze dagen
vliegen voorbij als eene schaduwe, en hier is
geen vast verblijf. *1 Par 29 15*

God gaf, God nam, het is geschied gelijk het
den Heer behaagd heeft, de naam des Heeren
zij gezegend. *Job. I, 21*

Uitgeput van krachten, gaf zij zachtjes hare
ziel aan hare schepper weder. *Gen.*

*Vaartwel, duurbare kinderen en familie, ik
sterf maar mijne liefde voor u sterft niet
vergeet mij niet in uwe gebeden.*

Zoet Hert van Jesus, wees mijne liefde.
300 dag. afl.

R. I. P.

Drukk. J. Ceuppens Dilbeek.