

Onze tegenwoordige kortstondige en lichte kwelling bewerkt in ons een bovenmate uitnemend eeuwig geluk van heerlijkheid. 1 Cor. 4, 17.

† **BID VOOR DE ZIEL VAN**

## **Zuster JULIANA**

(Juffrouw ELIZA DE RIECK)

geboren te Vlierzele den 20 Februari 1893  
geprofest bij de Zusters Maricolen  
te Dendermonde den 26 Juli 1911  
zeer godvruchtig overleden in haar  
klooster te Lede den 2 April 1942  
versterkt door al de troostmiddelen  
onzer Moeder de H. Kerk.

Die er velen in de gerechtigheid zullen onderwezen hebben, zullen als sterren glinsteren in de eindelooze eeuwigheid. Dan. 12, 3.

Daar de Heer dezen kastijdt die Hij bemint om ze voor Hem te laten verschijnen, gezuiverd gelijk het goud in den vuuroven, zond Hij zijne dienares eene pijnlijke ziekte over die zij met volkomen onderwerping aan zijnen aanbeddelijken Wil onderstond.

O Maria, die mijn hart altijd bemind en mijne tong altijd geloofd heeft... hoe gelukkig zijn dezen die uwen naam beminnen! Zij schrikken niet in het uur der dood. H. Bonav.

Voor de kloosterlinge is de dood niet verschrikkelijk, maar troostvol; zij is immers voor haar de overgang tot een beter leven, het einde van lijden en strijden, het begin der eeuwige rust en der vreugde des hemels.

Beminde Medezusters, hebt dank om de goede zorgen waarmede gij mij in mijne ziekte hebt omringd. Ik zal voor U bij God ten beste spreken, gedenkt gij mij ook in uwe gebeden. En gij ook, beminde Broeders, Zusters en Bloedverwanten, vergeet mij niet. Tot wederziens in den hemel.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.  
300 dag. afl.

---

Druk. Van Caeneghem-De Kerpel, Lede.