

Ik heb rond mij gezien en geene hulpmiddelen
gevonden. Is 5

† ZALIGE GEDACHTENIS †

van Mevrouw

Valentina-Marcella DE RIDDER

echtgenoot van Mijnheer

Emiel DEWEIRELD

*geboren te St Jans-Molenbeek den 6 April 1901 en
godvruchtig overleden te Elst den 18 Juni 1934.*

Gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Lid van verscheidene genootschapen

O gij die in den bloei der jaren zijt, overweegt hoe kortstondig het leven is en hoe de dood hare slachtoffers wegmaait.
H. Chrys.

De betreurde overledene zoo vroegtijdig ontnomen aan de liefde van haar echtgenoot en familie, als trouwe kristene moeder heldhaftig het offer van haar leven brengend, was eene voorbeeldige echtgenoot en heeft door hare vroomheid, hare gelatenheid en wonderbare verdueligheid, het bewijs geleverd dat zij de ware sterke offervaardige vrouw was waarvan het H. Schrift spreekt Daarom ook heeft God haar reeds om hare deugden en verdiensten in genade ontvangen.

Bemide Echtgenoot, geen scheiding is hier mogelijk in de zoete vereeniging welke twee harten had ineengesmolten, in de eeuwigheid zullen we met elkander leven door de herinneringen en het gebed, ga te werk als een moedig man en een goede vader, waak en heb goede zorg voor ons kind, en gij duurbare *Moeder, Broeders en Bloedverwanten*, hebt dank voor de liefde en zorgen waarmede gij mij hebt omringd en vergeet mij niet in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik geloof in uwe liefde voor mij.

R. I. P.

Uitgever — Marcel Van Nederveelde, Dorp. Elst