

Zij die Maria beminnen, zullen op hun sterfbed troost en
vrede vinden. H. Hier:

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mevrouw

Rosalie DE RIDDER

Weduwe van Mijnsheer

Bernard FOUBERT

Lid van de Confrerie van 't H Hart en andere godvruch-
tige genootschappen der parochie.

Geboren te Elst, den 21 September 1844 en aldaar god-
vruchtig overleden, den 29 Januari 1940.

Versterkt door de H. H Sakramenten der stervenden.

..***

De hooge jaren zijn eene eerekroon op den weg der ge-
rechtigheid gevonden (Prov.) en wie den Heer gediend
heeft in eenvoud en liefde, zal als een goede christen, nooit
in zijne hoop teleurgesteld worden.

De duurzame overledene was altijd onderworpen aan
Gods heiligen wil, alhoewel de ouderdom lichamelijk lasten
bijbrengt, verdroeg zij alles in vereeniging met het lijden
van Jesus, want die met Jesus lijdt zal met Jesus verheer-
lijkt worden. (H. Paulus)

Duurbare Kinderen, Kleinkinderen en Bloedverwanten
God heeft mij de innige voldoening en geluk geschonken
te midden van U, mijn lange levensloop te eindigen in
liefde en toewijding. Weest niet bedroefd over mijn af-
scheiden. Het is Gods wil, in den hemel zien we elkaar weer.
Vaartwel en weest mijne ziel indachtig, gij bijzonderlijk
mijne beide Dochters; den Heere toegewijd, vergeet mij
niet in uwe gebeden.

Mijn Jesus Barmhartigheid 100 d. afl.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. 7. q. afl.)

Heer geef haar de eeuwige rust, en het eeuwig licht
verschijne haar!

Drukwerken Georges Van Nedervelde, Elst.