

Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen. 50 d. aflaat.
Zij was eene rechtzinnige en deugdzame vrouw
die God vreesde en van het kwaad afweek, daarom
is hare gedachtenis in zegen.



BID VOOR DE ZIEL
van zaliger

Petronella Melania DE RIDDER

Echtgenoot van

Petrus Josephus JANSSENS

*geboren te Wambeek den 30 Mei 1868 en god-
vruchtig overleden te Sint-Mertens-Bodeghem,
den 4 Januari 1912, voorzien van de H. Sacra-
menten der stervenden.*

*De lijkdienst, gevolgd van de begrafenis, zal
plaats hebben in de parochiale kerk van Sint-
Mertens-Bodeghem op Vrijdag 5 Januari, om
8 ure.*



Ik was verheugd wanneer mij gezeid werd : wij
zullen het huis des Heeren binnen treden. want
het kortstondige lijden brengt ons eene overgroote
heerlijkheid voort

Beminde echtgenoot en kinderen, weent niet
over mij alsof ik dood ware, ik leef in den hemel
bij Hem, dien ik op aarde uit geheel mijn hart be-
mind heb, ik zal met u en voor u bidden, en wel-
haast zal ik u voor altijd wederzien bij Hem waar
droefheid in genoegen en tranen in vreugde zul-
len veranderen.

Jesus, Maria, Joseph, ik schenk U mijn hart,
mijne ziel en mijn leven. 300 d. afl.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde.
300 dag. afl.

R. I. P.

St-Mertens-Bodeghem, J. Van Schuerebeek.