

Dat heden uwe plaats in vrede zij, en uwe
woning is in het heilig Sion. Off. der overl.



Bid voor de ziel van
PAULINA DE RIDDER

weduwe van

JOZEF VAN DER SCHUEREN

geboren te Nederbrakel,
den 20 April 1841 en er godvruchtig overleden,
den 15 November 1916,
voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden.



Waarom is mijne ziekte hopeloos gebleven?
Omdat Gij, o Heer, volgens uwen heiligen wil
gehandeld hebt. Jer. XV. Job I.

In haar lichaam heeft zij vele pijnen en smarten
onderstaan. Thans is hare ziel gelouterd en bezit
de eeuwige vreugde des Hemels.

Indien wij de ellenden van dit leven beschouwen
van nabij en met de oogen des geloofs, wij zouden
ons verheugen over het geluk der afgestorvenen,
die God bezitten zonder vrees hem ooit te verlie-
zen en voor immer verlost zijn uit dit tranendal.

Lieve kinderen, weent niet meer, gij weet hoe-
veel en hoelang ik heb geleden. Nu ben ik geluk-
kig hierboven. Dank voor uwe teedere zorgen en
weest mij steeds indachtig in uwe gebeden.

Heilig Hert van Jezus ik heb betrouwen in U.
300 d. afl.

R. I. P.

Nederbrakel. Wed O. Van Nieuwenhove, Drukster.